

Lily Boeykens

een Vrouw zonder grenzen

1930 - 2005

11 november staat voor 'Vrouwendag'. Al meer dan dertig jaar is die dag in ons land onlosmakelijk verbonden met de ontvoogding van het 'zwakke geslacht'. Een mens zou bijna vergeten dat 11 november omwille van het einde van WO I op de kalender kwam. Het succes van die Vrouwendag is vooral de verdienste van Lily Boeykens. Eén van de vele verwezenlijkingen van die dynamische Dendermondse feministe.



Net zoals de meerderheid van haar generatiegenoten wordt Lily Boeykens in haar jeugd klaargestoomd voor het huismoederschap. Daar is niets onfatsoenlijks aan maar de jonge Lily ziet haar toekomst anders. Ze knokt zich naar de universiteit, studeert af als dokter in de rechten en volgt haar man midden de jaren vijftig naar Kongo. Ze wil aan de slag maar als echtgenote van een staatsfunctionaris zijn alle wegen naar het beroepsleven voor haar afgesneden. Een grove onrechtvaardigheid, vindt ze, en na haar terugkeer in België laat ze al haar opgekropte energie op de wereld los.



Ze gaat aan de slag als journaliste bij de BRT. Na contacten met strijdbare feministes raakt ze meer bewust van de zwakke positie van de vrouw in de maatschappij.

Internationaal is niet 11 november, maar 8 maart de jaarlijkse vrouwendag.

Die dag is gekozen omdat op 8 maart

1908 in New York de eerste staking van vrouwen plaatsvond. Aanleiding: de slechte arbeidsomstandigheden in de textielindustrie. Denk maar aan Daens.

In plaats van er tijdens tupperwareparty's over te zeuren, neemt Lily Boeykens de koe bij de hoorns. Ze wordt lid van de hoofdzakelijk Franstalige Nationale Vrouwenraad en sluit aan bij de pluralistische actiegroep voor gelijke kansen voor man en vrouw (PAG).

Vanaf de jaren zeventig gaat het snel voor Lily. Enthousiast sympathiseert ze met de strijdbare Dolle Mina's. Ze sticht de Nederlandstalige afdeling van de Vrouwenraad en is de bezielster van het Vrouwencomité. Een pluralistische en progressieve organisatie.

Kers op de taart van die dynamische periode vormt de organisatie van de allereerste Vrouwendag op 1 november 1972 in Brussel. Een voltrefter. Internationale topfeministes zoals Simonne de Beauvoir en Germaine Greer zijn er ook.

Lily Boeykens is een vurige feministe. Geen gefrustreerde zielepoot. Mannen beschouwt ze als 'partners in crime' en feminisme stopt niet aan taal- of landgrenzen. Stilaan gaat ze ook meer internationaal. De rest van haar leven wijdt ze aan projecten die de vrouw overal ter wereld moet helpen om uit haar onderdrukte positie te geraken.

Vooraf in de schoot van Verenigde Naties wordt ze een strijdbare activiste. Het VN-vrouwenverdrag uit 1979 is een van haar belangrijkste verwezenlijkingen.

Lily Boeykens overlijdt op 22 november 2005, precies in het jaar dat de Nationale Vrouwenraad 100 jaar oud wordt.

In 1976 is Lily Boeykens de drijvende kracht achter het Internationaal Tribunaal voor misdaden tegen de vrouw. Het gebeuren verloopt chaotisch maar leidt wel tot de oprichting van vluchthuizen voor mishandelde vrouwen.