

Ambiorix

een dappere Galliër

... 54 BC en vroeger

We weten allemaal dat de Belgen de dappersten onder de Galliërs waren. Eerlijkheidshalve moeten we er wel aan toevoegen dat die Galliërs niet alleen woonden in wat nu België is, maar ook in grote delen van Noord-Frankrijk.

Goed 2000 jaar geleden hadden de Romeinen van Julius Caesar acht volle jaren nodig om Gallië te onderwerpen. En bijna alles wat we over de oorlog van de Romeinen tegen de Galliërs weten, komt van Caesar zelf. Dus is een flinke korrel zout hier zeker op zijn plaats. Want veel van wat hij neerschreef komt maar uit de tweede of de derde hand...

In de herfst van het jaar 54 voor onze tijdrekening krijgt Caesar te horen dat de Belgische stammen de Romeinen grondig beu zijn. En dat er een opstand in de maak is.

‘Hola’, zegt Caesar, ‘zo gaat dat hier niet’. En hij stuurt een legioen, zo’n 6000 soldaten. Ze vatten post in de buurt van Tongeren. Hier voelen de bevelhebbers zich echter niet op hun gemak en besluiten om de winter in de buurt van Namen te gaan doorbrengen. Daar zijn genoeg andere Romeinse troepen aanwezig om een onverwachte aanval af te slaan.

Onderweg naar Namen valt het Tongerse legioen in een hinderlaag. In een nauwe vallei wacht Ambiorix hen op. De listige

Omdat zijn soldaten er maar niet in slaagden Ambiorix te vatten, koelde Caesar zijn woede op Acco, een andere Gallische aanvoerder. Het hoofd van die arme Acco werd vastgezet in een houten vork, waarna hij met stokken gewoon werd doodgeslagen.

hoofdman van de Eburonen overrompelt de Romeinen en hakt ze in de pan. Hij rust niet op zijn lauweren en stuurt onmiddellijk gezanten naar de andere Gallische stammen. Om ze mee te krijgen in een algemene opstand tegen die gehate Romeinen.

Maar Caesar is ook geen doetje. Hij is wel serieus geschrokken en wil het daar niet bij laten. Hij besluit zijn hoofd- en baardhaar te laten groeien tot hij zich gewroken heeft. Vaarwel coupe César.



Hij rept hij zich naar Namen. En jawel, nu verplettert hij Ambiorix en zijn Galliërs die net het Romeinse kamp aan het belegeren zijn.

Hij jaagt ze op als wilde dieren. En verwoest hun hele woongebied. Tabula rasa. Van de Eburonen hoort men later niets meer.

Maar Ambiorix zelf hebben de Romeinen nooit kunnen vatten. Daarom prijkt hij in volle glorie prijkt op de Grote Markt van Tongeren.

De overwinning van Ambiorix en zijn Eburonen veranderde de loop van de geschiedenis niet. Voor de Romeinen was het niet meer dan een speldenprik. Maar Ambiorix kreeg uiteindelijk wel de vierde plaats in de competitie voor de grootste Belg. En hij haalde de voorkaft van de Roets 2006. Een onwaarschijnlijke eer voor iemand van wie we zo goed als niets weten.