

de Bende van Bakelandt

Meer homejacker dan Robin Hood

1774 - 1803

't Was Bakelandt, ik heb hem gezien', fluistert ze, trillend op haar benen. 'Een heel grote vent met een rosse baard en zó'n schouders. Met littekens in zijn gezicht.'

Eerlijk gezegd, nu worden ze wel allemaal een beetje bang. Vorige week heeft hij in de buurt van Diksmuide nog iemand de vingers afgesneden!

Aan de stinkputten van Lendeledede wordt Bakelandt in 1774 geboren. Lowie, een ongewenst kind. Niemand let op hem. Op school heeft hij al lange vingers en als hij boodschappen doet, houdt hij geld achter. Zo groeit al vroeg de dief in hem. Hij wordt koewachter.

Als Napoleon soldaten ronselt, meldt hij zich als vrijwilliger. Op zijn zeventiende. Maar discipline is niets voor Lowie en hij deserteert.

En van 't een komt 't ander. Hij geraakt voorgoed op 't slechte pad: gauwdieverij, straatoverij, banditisme.

Met een allegaartje van marginalen en bedelaars jaagt hij de mensen de daver op het lijf. Met zijn 'bende van Bakelandt'. Weerlose lieden overvallen langs de weg wordt een specialiteit.

Of bij rijken inbreken. Ze knevelen, mishandelen, bestelen. Voortijdige homejacking dus. En Bakelandt boezemt ontzag in. Elke overval wordt deskundig voorbereid. In zijn bende zitten veel familieleden. De samenhang in de groep is groot. Iedereen



Zoals alle 'Robin Hoods' wordt Bakelandt – later! – een sympathieke legende. Met een Bakelandtstoet in Langemark, Bakelandttaarten, een fietsroute. En een stripreeks.

STRAFFE DES DOODS voor Ludovicus Baekelandt en zyne mede-pligtige

doer onthoofdinge van 24 veroordeelden

21 mannen en 3 vrouwenmenschen.

De veroordeelden zullen gekeld worden naar de publyke plaetze der uytvoeringe van de gulckofeninghe, op de groote markt van Brugge. Zij zullen gekleed gaen in een rood bresel, met op de rugge gebonden handen en een onthoofte sekkie.



Genealogie Flémundt Hensy 1858

Cultuurdienst Langemark-Poelkapelle

zwijgt. Zelden lekt er iets uit over een be-
raamde aanslag. Loslippige verraders ruimt
Bakelandt trouwens eigenhandig uit de
weg. Hij regeert met ijzeren hand.

De gendarmen zitten hem vaak op de
hielen. Maar met slimme listen weet hij
jarenlang te ontkomen.

Op een dag loopt het toch mis. Een van zijn
kornuiten verklikt hem. Bakelandt en zijn
bende worden ingerekend. Als een lopend
vuurtje verspreid zich het nieuws. 'Bakelandt
is opgepakt, echt waar! Ze gaan hem ont-
hoofden.' West-Vlaanderen haalt opgelucht
adem.

En dan Allerzielendag 1803. De Grote Markt
van Brugge ziet zwart van 't volk. Van uren
in 't ronde komen ze kijken. Om half twee
begint het spektakel. Op het schavot maken
vier in 't rood geklede beulen één voor
één 25 rovers een kopje kleiner. Bloed en
nog eens bloed. Als laatste komt Bakelandt
aan de beurt. Theatraal en met luide stem
vraagt hij in 't Lendeleeds vergiffenis voor
zijn misdaden. Een paar minuten later rolt
ook zijn hoofd. Onder luid applaus.

De naam Bakelandt blijft nog lang in het
geheugen van de mensen voortleven.