

Willem Van Ieper

Vlaams edelman in Engelse dienst

ca 1070 - 1162/64

Vlaamse huurlingen in de middeleeuwen. Meestal avonturiers en armoezaaiers of jongere zonen van Vlaamse edellieden. Kansarmen eigenlijk. In eigen streek hebben ze weinig mogelijkheden en daarom willen ze uitbreken en elders hun geluk zoeken.

Ze hebben de naam geduchte vechtjassen te zijn. Daarom doen de Engelse vorsten er vaak een beroep op.

Een van de bekendste van die huursoldaten is Willem van Ieper. Een kleinzoon van graaf Robrecht I de Fries. Als graaf Karel de Goede in 1127 door ontevreden edelen in de Brugse Sint-Donaaskerk wordt vermoord, is Willem één van de kandidaten om hem op te volgen. Maar hij maakt geen kans omdat hij een onecht kind is.

In Vlaanderen lijkt geen eer meer te halen voor Willem. Daarom trekt hij naar Engeland. Hij biedt er aan koning Stephen zijn diensten aan. Het land verkeert er in volle burgeroorlog.

Stephen moet zijn kroon verdedigen tegen zijn nicht Mathilda. Een kleindochter van die Vlaamse Mathilde, echtgenote van Willem de Veroveraar. Volg je nog?

Bijna twintig jaar blijft Willem koning Stephen

trouw. Hij wordt zelfs de beste vriend van de vorst. En zijn beste generaal. Helaas lijden de troepen van Stephen in Lincoln een zware nederlaag. Willems Vlaamse huurlingen blazen als eersten de aftocht. 'Safety first!' vinden ze, in 't Engels. Koning Stephen raakt zelf in gevangenschap. Dat is een serieuze smet op het blazoën van Willem. 'I'm sorry, ik wilde alleen maar een belangrijk deel van het leger redden toen bleek dat de slag verloren was', vertelt hij aan al wie het horen wil.



Zou het kunnen dat wij de Vlaamse Leeuw aan Willem van Ieper te danken hebben? En niet - zoals wordt beweerd - aan graaf Diederik of Filips van de Elzas, die de leeuwenvlag veroverde op een moslim tijdens de kruistochten? De kans is reëel dat Willem de leeuw uit Engeland heeft meegebracht. Niet de 'staande' of 'klimmende' leeuw maar de 'gaande'.

En warempel enkele maanden later verslaat hij op zijn beurt weer de vijanden van de koning. En Stephen komt weer vrij.

Na de dood van de koning verdwijnt Willem van Ieper gewoon uit de geschiedenis maar niet uit de boekjes. Want voor liefhebbers van misdaadverhalen zal de naam van Willem van Ieper niet vreemd in de oren klinken. Hij speelt met zijn Vlamingen nog een centrale rol in 'One corps too many' van Ellis Peters. En hij duikt op in de succesroman van Ken Follett 'The Pillars of the Earth'.



Willem werd heel oud en stierf. Waar weten we niet ...

