

Jozef Van Overstraeten

Hij leerde zijn volk reizen

1896 - 1986

Hij was 30 jaar voorzitter van de Vlaamse Toeristenbond, VTB, maar reisde zelf bijna nooit. Leider van de Vlaamse Automobilistenbond, VAB, maar zonder rijbewijs of eigen auto. Hij zwaaide autoritair de plak over een van de grootste Vlaamse verenigingen, maar behaalde zijn regentaatsdiploma in Malonne. Hij zou echter Van Overstraeten niet heten als hij nadien zijn examens niet had overgedaan in het Nederlands, voor de centrale examencommissie. 'Ik ben de enige in dit land met een Frans en Nederlands diploma van regent. Ik ben daar eigenlijk een beetje fier op', zei hij zelf.



Geboren op 2 mei 1896 in Sint-Truiden in een gezin van onderwijzers, is Jozef voorbestemd om dat ook te worden. Op zijn 16de heeft hij de humaniora al achter de rug. Hij wordt regent maar verliest omwille van zijn politiek-actieve houding tijdens WO I nadien tijdelijk het recht om te onderwijzen.

In 1922 is hij gedetacheerd bij het bezettingsleger in Duitsland. Hij leest er toevallig over de oprichting van de Vlaamse Toeristenbond, de VTB. Hij kent de stichters van haar noch pluim, maar zendt ze een laconiek telegram 'Ik doe mee'. En alhoewel hij tot zijn 55ste les geeft in Aalst, combineert hij dat met het hoofdredacteurschap van 'De Toerist' en de leiding van het bondssecretariaat.

In zijn maandelijkse rubriek 'Voor een schoner, beter en Vlaamser Vlaanderen' in 'De Toerist' is 'J.V.O.' de onvermoeibare en onverschrokken voorman ter verdediging van het milieu en van het Nederlands in Vlaanderen, Brussel inbegrepen.

In 1952 wordt hij voorzitter. Hij treedt pas af op zijn 84ste als hij eindelijk inziet dat VTB-VAB toe is aan een zakelijk manager. Na WO II groeit het toerisme spectaculair.

Het woord Wallonië kwam nooit over zijn lippen. Hij sprak steevast over het 'Walenland'

Voor Van Overstraeten is toerisme in de eerste plaats een middel tot culturele verheffing en ontvoogding van de Vlamingen. Zo is hij een onvermoeibaar schrijver over toerisme en naam- en heemkunde. Hij is de auteur van de eerste monumentale

'Gids voor Vlaanderen'. Intussen onthult hij honderden herinneringsborden. En ontelbare wandelpaden worden door hem ingewandeld.



In 1953 gaat Jozef Van Overstraeten ook nog van start met een verklarende woordenlijst van familienamen.

Hij rekt voor zichzelf uit dat hij 105 moet worden om met de 'Z' van Zysman af te sluiten.

Het lukt Jozef niet. Hij sterft in 1986 ...op zijn negentigste.

Van Overstraeten dronk nooit alcohol. Tenzij volgens zoon Toon die éne keer toen hij een pint krieb dronk die hij in zijn volstrekte onkunde voor fruitsap had aangezien.