

Frans Verstraeten

Hoe Franske van 't Kiel terrateniente werd

1886 - 1971

'En dan verklaar ik jullie nu officieel man en vrouw.' Frans Verstraeten zoent zijn kersverse bruid Mathilde Anchorena hartstochtelijk. De aanwezigen in de Sint-Goedele-kerk in Brussel pinken een traan weg. Maar dan vliegt de poort van de kerk bruusk open. 'Caramba! Demasiado tarde, son casados.' Aaron Anchorena en Enrique Larreta vloeken. 'Te laat, ze zijn getrouwd.'

1914.
En un día fué por el matrimonio con dignidad en todo, el día previo con
los señores Cardenas Archipreste de la parroquia, eran yo en finis para el
señor don Pedro Verstraeten, nado en Bruselas el 7 de febrero de 1886, de la familia Ver-
straeten, y de la Señora Mathilde Anchorena, nada en Bruselas el 10 de agosto de 1886, de la familia An-
chorena, y de la Señora Enrique Larreta, nado en Bruselas el 10 de agosto de 1886, de la familia Lar-
reta. Yo el sacerdote don Pedro Verstraeten y don Enrique Larreta.
El testigo don José María Verstraeten y don Enrique Larreta.

Afschrift van de huwelijksvoltrekking

Bron: Het secretariaat van de Sint-Michiels-en Sint-Goedelekathedraal

'En wat wil jij later worden, Franske?' 'Rijk, meester.' Rijk? Een arm straatjoch van 't Kiel?

22 is Frans als hij op een Duits vrachtschip aanmonstert. Koers Rio de la Plata, attest automonteur in zijn binnenzak. In Argentinië kopen veel terratenientes hun eerste automobiel en Frans vindt er werk als automecanicien. Herlaadt batterijen, ververst olie, kijkt motorblokken na. Franske-van-'t-Kiel is in zijn sas. En de terranientes zijn in hun nopjes.

Terratenientes zijn eigenaars van tienduizenden hectaren grond en duizenden stuks vee. Vaak met mestiezen en indianen als goedkope werkkraft.

En dan komt don Ortiz Basualdo op de proppen. Hij zoekt een privéchauffeur die tussendoor ook nog zijn auto kan onderhouden. Of Frans misschien ...? Goed betaald en een kolfje naar zijn hand! Frans rijdt Basualdo van de ene veeranch naar de andere, brengt hem samen met zijn echtgenote naar feestjes en leert de hele beau monde kennen. En hij kan aardig wat sparen.

Tot Ortiz onverwacht sterft en zijn Mathilde Anchorena, een aantrekkelijke vrouw, met vijf kinderen en veel geld achterblijft. Wil Frans voor haar blijven werken? Als automecanicien, als vertrouwensman, als beheerder van haar enorme bezittingen? Frans blijft en jawel, het wordt een Argentijns sprookje ...

Als Mathilde - oh feministe! - Frans aanbiedt met haar te trouwen,

slaait haar familie tilt. Een rijke terrateniente met een simpel 'automonteurke'? Caramba! Maar Frans en Mathilde reizen stiekem naar Brussel. En trouwen er. Franske van 't Kiel wordt Francisco Verstraeten- Anchorena.

Terug in Argentinië maakt schoonmoeder Anchorena de tortelduiven het leven behoorlijk zuur. Maar het mens sterft ...

Vanaf nu beheert Frans - creatief, vindingrijk en fair - de Estancia San Ramon, een 'lapje' grond van 16.000 ha met duizenden stuks vee. Maar de Arroyo de los Huesos die door het domein loopt, veroorzaakt jaarlijks veel schade door grote overstromingen. Geen probleem: Frans graaft 17 km kanalen om het water af te voeren en bij droogte het land te irrigeren. Om hun vee te beschutten tegen de verschroeiende hitte plant hij overal bomen. Een half miljoen! En hij plaatst 400 km draadafsluiting om de runderrassen te scheiden. De Estancia Ramon wordt een model-estancia. En Frans wordt schatrijk ...



Frans sterft in 1971 in Argentinië. 'Rijk, meester', maar altijd trouw gebleven aan zijn Vlaamse Roets.

Uit het familiealbum

Fotobron: familiearchief Verstraeten